

Godt nyt fra guldgruben

- **Ole Andersen:**
- **På opdagelse i Bibelen – med Israel som guide til bibelglæde**
- **LogosMedia i samarbejde med Ordet og Israel**
- **192 sider**
- **200 kr.**
- **Køb den på ordetogisrael.dk**



AF JENS LOMBORG

Hvis Ole Andersens nye bog havde været en musikudgivelse, ville den have båret titlen »Greatest Hits«. De fleste af kapitlerne er bearbejdede udgaver af artikler fra forskellige tidsskifter. Og tak for det! Her får vi præsenteret en perlerække af bibelske ahaoplevelser, formidlet med stor entusiasme og stort pædagogisk overblik.

Bogens 15 kapitler bygger på grundig indsigt i de bibelske skrifteres jødiske baggrund. De kan læses hver for sig og rummer en imponerende mængde relevante fotos, illustrationer og oversigter.

Men det handler ikke blot om sproglig, kulturel, historisk og arkæologisk indsigt. Målet er mindst lige så meget at formidle bibelglæde og kristusglæde.

Bogen består af to dele. Efter en kort introduktion tages vi først med på opdagelse i Det Gamle Testamente (GT). Her er fem meget forskellige kapitler. Af dem er kapitlet om de to måder at læse GT på måske det vigtigste. Her taler Ole Andersen om, at cirkelmetoden er fremherskende i forkyndelsen i dag. For eksempel: Syndefaldsberetningen bruges udelukkende til at lære os noget om konsekvenserne af at blive fristet.

Ole Andersens pointe er, at det efterlader mange bibeltekster i skammekrogen, hvis man kun bruger cirkelmetoden. For store dele af GT indeholder netop ikke noget alment belærende eller evige principper. Og så viges der udenom at prædike over disse tekster.

Ole Andersen anfægter ikke værdien af cirkelmetoden, men siger, at den må suppleres med linjemetoden, som fokuserer på Guds fremadskridende frelsesplan og dermed fastholder Bibelens røde tråd.

For eksempel er syndefaldet en enestående begivenhed i verdenshistorien, som har fået uhyggelige konsekvenser. Den første Adam (hvis navn på hebraisk betyder »menneske«) syndede. Men Jesus er den nye Adam. Og han er det eneste menneske, som kan gøre os fortabte Adamer og Evaer til nye mennesker ved dåb og tro. Og midt imellem den første Adam og Jesus udspiller så Israels historie sig, med konger, præster og profeter, med afgudsdyrkelse og fald, men også med løftet om Messias. Dette perspektiv afsløres, når man læser Bibelen med linjemetoden.

Bogens anden del er en opdagelsesrejse i Det Nye Testamente og består af otte kapitler. De emmer af tillid og kærlighed til Bibelen, fordi de maler os Jesus for øje, som den, der er stjernen i Guds frelshistorie.

Det er denne form for indsigtfuld, bibelbegeistret og åndsfyldt undervisning, de danske menigheder sukker efter. ☺